

# Hemelse liefde

René De Clercq (1877 - 1932)

*Met verheven geestdrift*

Zang

Johannes Petrus J. Wierts (1866-1944)

Klavier

1. Hel is de lief - de die licht in  
3. Breed is de lief - de die bruist in  
3. Sterk is de lief - de die werkt in

ff marcata

Met Ped.

8

mij! Hel is de lief - de, he - mel-se lief - - de! Berg nu voor  
mij! Breed is de lief - de, he - mel-se lief - - de! Dood nu de  
mij! Sterk is de lief - de, he - mel-se lief - - de! Leg nu de

16

eeu - wig de zon voor mij, hel is de lief - de, hel - ler dan  
bron - ne des le - vens in mij, laat me de lief - de, en 'k leef - er  
last van een we - reld op mij, sterk is de lief - de, ik draag hem

22 | 1.-2. | 3.

zij!  
bij!

blij.  
riten.

ff